

Onlar, sağlamlık ve sebatta zirveleri tutan dağlar gibiydiler. Sen dilersen harp meydanlarında onların elinden neler çektiklerini bir de düşmanlarından sorabilirsin.

Sor, Huneyn'e sor, Bedir'e sor, Uhud'a sor: İnsafsız İslâm düşmanları için aman vermeyen veba hastalığı mı daha tehlikeliydi yoksa onlar için tam bir hezimet ve felaket sahnesi olan savaş alanları mı?

İslâm'ın o kahramanları, dine düşmanlığı meslek haline getirenlerin omuzlarına doğru sarkan siyah saçlarını yalayarak enselerine indirdikleri saykılanmış beyaz kılıçlarını kıpkırmızı olarak kaldırırlardı.<sup>58</sup>

Ok ve mızraklarıyla yazı yazan o kahramanların kalemleri, ısrarla hak ve hakikate düşmanlık yapan müşriklerin bedenlerinin hiçbir tarafında noktasız bir yer bırakmamıştır.

Gül, kokusu, rengi ve deseniyle nasıl selem ağacından (ve diğer ağaçlardan) seçilip ayrılırsa, cephede keskin kılıçlar taşıyan ashâb-ı kirâm da farklı simalarıyla düşmanlarından bir bakışta seçilip ayrılırlar.<sup>59</sup>

Zafer kokan saba rüzgarları sana onların güzel kokularını armağan ettiğinde, sen zırhı içindeki her kahramanı açılmamış bir gonca gül zannedersin.

Onlar atların cidiko kemikleri üzerinde ilerlerken, yüksek yerlerde biten kökleri çok sağlam ağaçlara benzerler. Bu da binitleri üzerindeki kolonların sağlamlığından değil, onların azim ve meta-netlerinin kuvvetli olmasından ileri gelir.

Cephede o kahramanların gücünü gören düşmanların korkudan akılları başlarından gitti de, yiğit bir bahadır ile zavallı, aciz bir kuzuyu ayırt edemez oldular.<sup>60</sup>

Ormanlardaki aslanlar bile, Allah Resûlü'nün inayet ve yardım

<sup>58</sup> Bu mısralarda, ilk Müslümanların hiçbir şeyden yılmadan Allah yolundaki tarifler üstü gayretlerine dikkat çekiliyor.

<sup>59</sup> Nitekim Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur: "Onların alâmeti, yüzlerindeki secde izi, secde aydınlığıdır." (Fetih Sûresi; 48/29)

<sup>60</sup> Ne yapacaklarını şaşırıp büyük bir şaşkınlık ve yıldınlığa kapıldılar, demektir.

elini yanına almış biriyle karşılaşacak olsalar korkularından oldukları yerde kalabilir ve ağızlarını açamazlar.

O, İnsanlığın İftihar Tablosu zahîr olup yardım ettikten sonra zafer elde edemeyen bir dost ve beli kırılıp zelil olmayacak bir düşman katiiyen göremezsin.

Aslanlar yavrularını ormanlara yerleştirip ağaçlar arasında güven içinde tuttuğu gibi, Hazreti Muhammed (*aleyhissalâtu vesselâm*) da ümmetini İslâm'ın sağlam kalesine yerleştirmiş ve onu dünyevî-uhrevî bütün afetlerden muhafaza etmiştir.

Kelâmullah olan Kur'ân, Allah Resûlü'ne karşı inat ve ısrarla mücadele eden nice düşmanları yüzleri üzere yere sermiş ve O'nun mucizeleri, düşmanlığı meslek haline getirmiş amansız düşmanları perişan etmiştir.

(Ey Hazreti Fahr-i Kainat "aleyhi ekmelettahiyât" Efendimiz'in mucizeleri hakkında daha fazla bilgi isteyen tâlip! O'nun mucizeleri çoktur ve hepsini beyana da gerek yoktur.) Zira, yaşadığı devir cahiliye devri<sup>61</sup> olmasına rağmen, hiçbir insandan hiçbir ders tadrîs etmeyen O Ümmî Nebî'nin ummanlara denk ilmi ve bir yetim olarak neş'et etmesiyle beraber edep ve terbiye hususunda da zirvedeki hâli mucize olarak O'na yeter.

## 9. Fasil: Cenab-ı Allah'tan Mağfiret Talebi Hakkında

Şu mısralarla Hazreti Habîb-i Huda'nın medh ü senası hizmetiyle müşerref oldum. Şimdi ömrümün geçen kısmında başkalarına yazdığım şiirlerden ve yaptığım hizmetlerden kaynaklanan günahlarımın, bu kaside vesilesiyle affedileceği ümidini taşımaktayım.

Mazide başkalarına yazdığım şiirler, yaptığım hizmetler boynuma âkıbetinden endişe edilecek bir gerdanlık taktı. Ben de cinayet karşılığında kurban edileceğinin alameti olarak boynuna gerdanlık takılan bir deve gibi oldum.

<sup>61</sup> Yaşadığı devir, evet, cahiliye devriydi. Fakat bu isim O'nun hususî zamanının dışında kalanların yaşadığı hayata verilen bir isimdi. (Sonsuz Nur, I. Cilt.)

Evet, başkalarına mısralar düzmek ve hizmet etmekle çocukluklar, çocukça taşkınlıklar yaptım. Neticede elimde kalan ise sadece günahlar ve pişmanlıklar oldu.

Sen alışverişinde zarar edip hüsrana uğrayan benim şu nefsi emmareme bir bak! Fani dünyayı verip de ebedi saadetin kaynağı olan dini satın almadı; almak bir yana istekli bile olmadı.

Her kim sonsuz hayatın temeli olan dinini verip de geçici yönleriyle dünya hayatını alırsa, onun bu alışverişte çok büyük zarar ettiği ve gabn-ı fâhiş<sup>62</sup> ile aldandığı açık ve zâhir olur.

Şayet yeniden bir günaha düşecek olursam Rabbimden onu setredip bağışlamasını niyaz ederim. Çünkü benim Hazreti Habîb-i Huda ve Şefî-i Rûz-i Cezâ payesiyle serfiraz Efendim'e olan ahdim ve imanım günaha düşmekle ortadan kalkmaz ve O'nunla olan bağım kopmuş olmaz.

İsmimin Muhammed olması hasebiyle benim O Nebiy-yi Zîşan'ın himayesinde olmam pek tabîdir. O'na gelince, O bütün yaratılanlar içerisinde ahbine ve vaadine en vefalı olandır.

Fahr-i Kainat Efendimiz şayet mahşer gününde fazl u ihsanıyla medet edip elimden tutmazsa, -ey nefsim!- sen o zaman itap ederek bana şöyle seslen: "Ey (işlediği günahlar yüzünden) ayağı sürçüp durmuş biçare! (Bundan sonra başına gelecekler için hazır ol!)"

Yok, yok! O kerem sahibi Resûl-i Mücteba recâ ile Kendisine yönelenleri kereminden mahrum etmez. O'na iltica eden kimse şefaât ve ihtiram görmeden geri dönmez.

Fikir ve sözlerimi O, Kainatın İftihar Tablosu'na hasrettiğim günden beri her türlü sıkıntı ve beladan halâs ve necatım için, O'nu en hayırlı sığınak bildim ve her zaman öyle buldum.

Suların hiç eynlenmediği tepelerde bile çiçek bitiren yağmurlar misali, (âlemlere rahmet olarak gönderilen) O Habîb-i Rahman'ın şefaati, takati kesilmiş elleri, kurumaya yüz tutmuş gönülleri boş bırakmaz.

<sup>62</sup> Açık, büyük zarar.

Ben bu kasideyi yazmakla, Herem'i<sup>63</sup> övmekle Züheyr'in<sup>64</sup> kendi elleriyle devşirdiği dünya nimetlerini de dilemedim.

### 10. Fasıl: Münacaat ve Arz-ı Hâcât

Ey yaratılmışların en kerîmi, en faziletlisi olan Yüce Nebî! Elemli bir ölüme ve bütün dehşetiyle kıyamete karşı benim Senden başka sığınabileceğim hiçbir kimsem yoktur.

Ey Allah'ın şanı yüce Resûlü! Kerîm olan Cenab-ı Allah, isyankâr kullarını cezalandırmak için Müntakim ismiyle tecelli ettiği zaman, bu bendene şefaata etmekle Senin şanına, makamına ve mertebene katiyen bir noksanlık gelecek değildir.

(Gelmez zira) dünyada ve ukbada hayırlar, hiç şüphe yok ki, Senin şefaata, cömertlik ve kereminle gerçekleşir. Levh ü kalemin ilmi de Senin ilmindendir.

Ey nefsim! Büyük günahlar sebebiyle rahmet-i İlahiyeden sakın ümidini kesip me'yûs olma! Zira Allah'ın engin mağfiretinin yanında büyük günahlar küçük hatalar gibidir.

Ümit edilir ki, Rabbim rahmetini taksim ettiği zaman, herkesin o rahmetten nasibi, isyan ve günahlarına göre olur.

Ey Rabbim! Senden niyaz ederim ki, benim reca ve maksudumu huzurundan geri çevirme ve ihsanların hakkındaki hüsn-ü zanımda beni inkisara uğratma.

Her iki cihanda bu (zayıf ve mücrim) kuluna lütufta bulun; zira korkularla karşılaştığı zaman onun sabrı çok çabuk tükeniverir.

Ey Rabbim! Fazl u kereminle, salât ve rahmet bulutlarının Nebiy-yi Mükerrerem Efendimiz üzerine inmesine izin ver ve O'na sağanak sağanak salât ve rahmet yağdır.

Takva, tezkiye, hilim ve kerem ehli olan âline, ashâbına ve tâbiînine de (salât ve rahmet eyle.)

<sup>63</sup> Cahiliye döneminde cömertliğiyle bilinen bir Arap meliki.

<sup>64</sup> Cahiliye devrinin meşhur şairlerinden.

Ya Rab! Sabâ rüzgarı bân ağacının<sup>65</sup> dallarını sallayıp durdukça ve deve çobanı güzel nağmeleriyle renkleri sarıya çalan beyaz develeri coşturarak sevk ettikçe (daima, her zaman) Efendimiz'e, âl ü ashâbına ve ihsan şuuruyla onlara tâbî olan bütün müminlere salât ü selâm eyle ve esenlik lutfet.

---

<sup>65</sup> Kasidenin 5. beytinde geçmişti.

## MUHTEREM M. FETHULLAH GÜLEN HOCAEFENDİ'NİN DUALARI<sup>66</sup>



### *Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla*

Büyük Allah'tır. Sabah-akşam tesbihlerle anılmaya layık yegâne Zât O'dur. Bütün hamd ü senalar O'na mahsus ve O'nun hakkıdır. Gerçek güç ve kuvvet de Yüceler Yücesi Allah'a aittir. Bütün hamd ü senalar Allah'a mahsustur. Salât ve selâm Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e (*sallallahu aleyhi ve sellem*) ve bütün âl ü ashâbına olsun.

Allahım! Senin hak kelimen olan yüce dinin İslâm'ı, dünyanın her bir köşesinde ve hayatın bütün ünitelerinde bugün de bir kez daha yücelt. Bizim ve dünyanın değişik yerlerindeki, hayatın muhtelif ünitelerindeki bütün kullarının sinelerini imana, İslâm'a, ihšana, Kur'ân'a ve iman hizmetine aç. Bizleri bu kudsi iman hizmetinde istihdam eyle. Yerde ve gökte, bütün kulların arasında bizim için vüdd/sevgi vaz'et. Bizi âlim, ârif, halim, çok tevbe, evbe ve inâbede bulunan, âh u eninlerle hep kapının tokmağına dokunan, mütevazi, huşû ile iki büklüm, Kur'ân ahlakıyla ahlaklanmış, vakûr, ciddi, heybet sahibi, salih, ihlasın özüne ermiş ve erdirilmiş muhlis ve muhlas, Senden razı ve Senin hoşnutluğuna mazhar, Seni seven ve nezdinde muhabbetle serfiraz kılınan ve huzurunda sürekli el açıp dua eden bahtiyar kullarından eyle.

Allahım! Biz ümmet-i Muhammed'in (*aleyhi ekmeliüssalavât ve etemmüttes-limât*) dağınıklığını gider. Özellikle erkeği ve kadınıyla bütün kardeşlerimizi, bütün arkadaşlarımızı her zaman ittifak ve ittihat içinde tut.

<sup>66</sup> Bu bölümdeki dualar, engin müsamahasına sığınarak, Muhterem M. Fethullah Gülen Hocaefendi'ye ait Bir Kırık Dilekçe adlı dua mecmuasından alınmıştır.

Allahım! Sana, biz kullarına, Senin dinin olan İslâm'a, yüce kitabın Kur'ân-ı Azîmüşşân'a ve hizmet-i imaniyeye ısrar ve inatla düşmanlık yapanları Sana havale ediyoruz.

Allahım! Sen şayet onların hidayetlerini ve Senin yoluna, istikamet, adalet, insaf ve iz'ana hidayetlerini murad buyuruyorsan, en yakın, en yakın bir zamanda onları sırat-ı müstakîme hidayet eyle. Yok muradın böyle değil de başka türlü ise, onların ağızlarına gem vur, ellerine zincir, ayaklarına da prangalar tak. Karşı konulamaz gücünle onları ez. Kalemleriyle düşmanlık yapanların kalemlerini, dilleriyle haklarımıza tecavüz edenlerin dillerini, kaba kuvvetle iş yapmaya çalışanların güç kaynaklarını daha kullanılmaz hâle getir ve hepsinin ama hepsinin kuvvetlerini, aşırılıklarını, dalâletlerini, güçlerini, birliklerini, şer ve zulüm istikametinde kullandıkları malzemelerini, ittihat ve ittifaklarını paramparça et; zîr ü zeber eyle!

Allahım! Hayatlarını adavete bağlamış o din düşmanlarını bütün teşebbüslerinde hezimete uğrat. Onları sarsıntı üstüne sarsıntıya maruz bırak. Birlik ve düzenlerini boz. Cemiyetlerini paramparça hâle getir. Hepsini bölük pörçük et. Birbirlerine düşür. Kirli emellerine ulaşmalarına müsaade etme ve onlara karşı biz kullarını her zaman nusretinle te'yîd buyur.

Allahım! Yüce Zâtın, ulvî sıfatların, güzel isimlerin hakkı için, ism-i a'zamın hürmetine, Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa (sallallahu aleyhi ve sellem) şefaatine ve kardeşleri olan bütün nebî ve resûller hürmetine dualarımızı kabul buyur. Âmîn!

\*\*\*

Allahım! Ululuğun karşısında ürperen ve tir tir titreyen mahzun bir gönülle işte yine kapına geldik. Senden bizleri salâha ve iyiliğe kilitlenmiş kullarından eylemeni, ebrâr ve mukarrebînin hayatına denk bir hayatla bize canlılık bahşetmeni, mükerrem ibâdına lütufta bulunduğun gibi bizleri de nimetlerinle donatmanı, muhlisîn (ihlâsa ermiş) ve muhlasîn (ihlâsa erdirilmiş) kullarına nasip ettiğin güzellikte bir ölümle hayatımızı hitama erdirmeni, sonra da bizi

katında makbul kullarıyla beraber haşretmeni ve Senin yoluna baş koymuş "ilkler" in içinde Cennet'ine almanı dileniyoruz.

Allahım! Dünyanın her türlü bela ve musibetine karşı bize afv u âfiyet ver! Olmasına hükmettiğin şeylerin şerrinden bizi koru. Önümüzden yahut arkamızdan gelebilecek tehlikelerden bizleri muhafaza buyur. Dünyada ve âhirette bizim için utanç vesilesi olabilecek durumlardan Sen bizi siyanet et ve bizleri konumunun hakkını veremeyip de sukût eden düşkünlerden eyleme!

\*\*\*

Allahım! Bizleri büyük-küçük hatalardan, günahlardan ve Senin emirlerine karşı isyan kokan tavır ve davranışlardan arındır. Lisanlarımızı yalandan, gıybetten, Senin sevmediğin, hoşnut olmadığın bütün kirli sözlerden temizle. Kalblerimizi gösterişten ve ikiyüzlükten muhafaza buyur. Gözlerimizi bakmamaları gereken şeylere bakıp da hıyanet etmekten koru. Yüzlerimizi nurunun ziyasıyla aydınlat ve amellerimizi ıslah buyur. Niyetlerimizi ihlaslı kıl ve bize lütfettiğin bütün şeylerde bereket ihсан eyle.

Ey bizatihî var olup başkasına muhtaç olmayan ve her şeyin varlık ve bekâsı kendisine muhtaç bulunan Hayy u Kayyûm! Her hâl ve tavrımızı rızan istikametinde eyle. Göz açıp kapayınca kadar hatta ondan da kısa bir süre bizi nefsimizle baş başa bırakma. Bizi ve dünyanın dört bir yanındaki kadın-erkek kardeşlerimizi, sevdiklerimizi, arkadaşlarımızı başımıza gelebilecek her türlü kötü durumdan himaye buyur!

\*\*\*

Allahım! Senden güzel isimlerin ve ulvî sıfatların hürmetine bizi affetmeni, nefislerimizi dizginleyip ruhumuzun emrine vermeni, işlerimizi kolaylaştırmanı ve insanlardan ve cinlerden bize düşmanlık besleyenleri bertaraf etmeni diliyoruz.

Ey bütün mülk ve melekût kabza-ı tasarrufunda bulunan Mâlikü'l-Mülk! Ey hayat sahibi Hayy! Ey varlığının asla bir başlangıcı olmayan Kadîm! Ey ölüm Kendisi için katiyen söz konusu olmayan Bâkî! İhtiyaçlarımızı gider. Bize lütfunla muamelede bulun.



Başımızdaki bütün belaları def ü ref' eyle. Bizim yanımızda ol, bizi yardımsız bırakma. Dîni ve dünyevî her türlü musibetten bizi koru. Dünyayı en büyük derdimiz, tasamız ve kendisi için en fazla gayreti sarf ettiğimiz bir meta' kılma, kılma ki bizim en büyük işimiz Senin rızanı kovalamak olsun.

Bizi sevdiğin ve hoşnut olduğun amelleri işlemeye muvaffak kıl, Ey Yüce Rabbimiz!

\*\*\*

Ey ellerini açtıkları zaman darda kalmışların duasına icabet eden Yüce Allahım! İçimizden yükselen şu nida mahzun ve münkesir kalblerin nidasıdır; o nidaya icabet edecek yegâne Zât da Sensin. Kusurlarla âlûde olsak da, gaflet denilen illetten bir türlü kurtulmasak da işte yine Sana el açtık. Vaad-i İlahîni gerçekleştir ve dualarımıza icabet buyur. Bizi dalâlete saplananların ve gazabına uğramışların mahrumiyetine düçar kılma. Sen bizim Mevlâmızsın; teveccühünle bizleri serfiraz kılacağını ümit ediyor ve keremince muamelede bulunacağını umuyoruz, ey rahmet dalgalarıyla kâinatı kuşatan ve ey mağfîretine had-hudud olmayan!

\*\*\*

Allahım! Dualarımızı kabul buyur. Acizliğimize, zayıflığımıza, düşmüşlüğümüze ve muhtaç oluşumuza merhametinle mukabelede bulun. Aşılmaz gibi görünen zorlukları bizim için kolay hale getir. Gaye-i hayallerimize hakikat urbası giydire ve bizi dünyada ve âhirette utanılacak durumlara düşmekten muhafaza eyle!

Allahım! Kalblerimizi ve bütün kullarının kalblerini imana, İslâm'a ve Kur'an yolunda hizmete tevcih buyur. Sineleri bize karşı düşmanlıkla köpürüp duranlara karşı yardımcımız ol ve bizi sevip hoşnut olduğun amelleri işlemeye muvaffak kıl.

Bütün bunları Senden, yine Senin güzel isimlerinin hakkı için ve Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa (*sallallahu aleyhi ve sellem*) hürmetine dileniyoruz. Dileklerimizi kabul buyur Rabbimiz!

\*\*\*

Allahım! Ümmet-i Muhammed'in başında dönüp duran kara

bulutları kaldır. İçinde bulunduğumuz elim durumdan bizi halâs eyle. Şu aciz kullarını gam, keder, zillet, tembellik, çaresizlik ve ye's musibetlerinden muhafaza buyur.

Allahım! Bizi zâhir-bâtın nimetlerinle donat. Kurbiyetin kahramanı salih kullarını o üstün payeyle şerefleştirdiğin gibi bizi de dünya ve ukba hayatında mesut eyle. Dünyada sevip hoşnut olmadığı işlerden, âhirette de azabına ve ikabına maruz kalmaktan bizleri uzak tut. Bizleri ebedî hayatın gerçek yurdu olan Cennet'ine al. Cemâlini müşahede ile lütuflandır ve Sana muhatap olma payesiy-le şerefleştir!

\*\*\*

Ey inayetleri sonsuz Rabbimiz! Ey yegâne koruyucumuz! Senden bizi her zaman koruyup kollamanı ve sıyanet etmeni diliyoruz. Sen bütün mahlûkatını lütuflarınla sevindiren, özellikle de iyilik duygusuna kilitlenmiş kullarını gözlerin görmediği, kulakların işitmediği ve insan tasavvurunu aşkın hususî iltifat ve hususî pâyelerle şerefleştiren sonsuz lütuf Sahibisin!

Ey sevdiği kullarını hiç yalnız bırakmayan Mevlâmız! Sen bizim için lütufkâr namına layık yegâne Zâtsın. Riayet ve inayetle biz muhtaç kullarını insî ve cinnî şeytanların asla ulaşamayacağı sıyanet kalene al. Etrafımızı muhafaza surlarınla kuşat ve düşmanlıkla oturup kalkan kötü niyetli kimselerin şerhlerinden bizi muhafaza buyur, ey koruyup gözetenlerin en güzeli, ey celâl ve ikram sahibi Rabbimiz!

\*\*\*

Allahım! Şayet Senin hıfzın ve riayetinin olmasaydı biz mutlaka helak olurduk. Tenezzül buyurup da bizi nimetlerinle donatmasaydın o zaman da hüsrana uğradık.

Ey bütün eksik sıfatlardan berî, yüceler yücesi Rab! Biz kapı-kulların eğer Sana itaat edebilme gibi bir paye ile müşerrefsek, bu tamamen Senin lütuf ve inayetinin eseridir. Bütün verdiklerinden dolayı minnet Sana; iman ve İslâm nimetinden dolayı hamd ve şükran da yine Sanadır.