

inanırlar. İşte bunlardır Rabbileri tarafından doğru yola ulaştırılanlar. Ve işte bunlardır felah bulanlar." "Hepinizin ilahı tek ilahdır. Ondan başka ilah yoktur. Rahman ve Rahîm O'dur." "Allah o ilahdır ki, Kendisinden başka ilah yoktur. Hayy'dır, Kayyûm'dur. Kendisini ne bir uyuklama, ne de uyku tutar. Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur. İzni olmadan huzurunda şefa'at etmek kimin haddine? Yarattığı mahlûkların önünde, ardında ne var, hepsini bilir. Mahlûklar ise O'nun dilediğinden başka, ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. O'nun kürsüsü gökleri ve yeri kaplamıştır. Gökleri ve yeri koruyup gözetmek O'na ağır gelmez; O öyle ulu, öyle büyüktür. Dinde zorlama yoktur. Doğru yol, sapıklıktan; hak, bâtıldan ayrılıp belli olmuştur. Artık kim tağutu reddedip Allah'a iman ederse, işte o, kopması mümkün olmayan en sağlam kulpa yapışmıştır. Allah her şeyi işitir, bilir. Allah iman edenlerin yardımcısıdır, onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. İnkâr edenlerin dostları ise tağutlar olup onları aydınlıktan karanlıklara götürürler. İşte onlar Cehennemlik kimselerdir ve orada ebedî kalacaklardır." "Peygamber, Rabbi tarafından kendisine ne indirildi ise ona iman etti, müminler de! Onlardan her biri Allah'a, meleklarına, kitaplarına ve peygamberlerine iman etti. 'O'nun resûllerinden hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz.' dediler ve eklediler: 'İşittik ve itaat ettik ya Rabbenâ, affını dileriz, dönüşümüz Sanadır.' Allah hiçbir kimseyi güç yetiremeyeceği bir şekilde yükümlü tutmaz. Herkesin kazandığı iyilik kendi lehine, işlediği fenalık da kendi aleyhinedir. Ya Rabbenâ! Eğer unuttuk veya kasıtsız olarak yanlış yaptysak bundan dolayı bizi sorumlu tutma! Ya Rabbenâ! Bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme! Ya Rabbenâ! Takat getiremeyeceğimiz şeylerle bizi yükümlü tutma! Affet bizi, lütfen bağışla kusurlarımızı, merhamet buyur bize! Sensin Mevlâmız, yardımcımız! Kâfir topluluklara karşı Sen yardım eyle bize!"

Ey Merhametliler Merhametlisi, bize rahmetinle muamele et. Ey Merhametliler Merhametlisi, bizi muvaffak kıl. Ey Merhametliler Merhametlisi bizi, bizim her hâlimizi islah buyur.

"Ey ehl-i beyt! Allah'ın rahmeti ve bereketi sizin üzerinize olsun. O gerçekten her türlü hamde layıktır, hayır ve ihsanı boldur." "Allah sizden her türlü kırı giderip sizi tertemiz yapmak istiyor." "Muhakkak ki Allah

ve melekleri namı yüce O Peygambere hep salât (rahmet ve sena) ederler. Ey iman edenler! Siz de ona salât edin ve tam bir içtenlikle selâm verin.”

Allahım! Seyyidina Hazreti İbrahim ve ailesine salât ettiğin gibi, Efendimiz Hazreti Muhammed (*sallallahu aleyhi ve sellem*) ve ailesine de yarattıkların sayısınca, Zâtının hoşnutluğunca, Arşının ağırlığı ve kelimelerinin mürekkepleri kadar, zikredenler zikrettiği, gafil olanlar da gaffetlerinde kaldıkları sürece salât et. Muhakkak ki Sen, her bakımdan hamde layık ve şanı yüce olansın.

Allahım! Seyyidina Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi, Efendimiz Hazreti Muhammed (*aleyhissalâtu vesselâm*) ve ailesine de aynı şekilde bereket ihsan et. Muhakkak ki Sen, her bakımdan hamde layık ve şanı yüce olansın. Göklerde, yerde ve ikisi arasında olanlar sayısınca, “*Allahım! Kulun, Habîbin ve Resûlün, Nebiy-yi Ümmî Efendimiz Hazreti Muhammed’e, ehli-beytine ve ashâbına salât ve selâm eyle.* (3 defa)” O salavât hakkı için bizim işlerimizde de, bütün Müslümanların işlerinde de lütuflarını oluk oluk akıt ey Âlemlerin Rabbi!

Allahım! Efendimiz Hazreti Muhammed’e, âl ve ashâbına, olanlar, olacaklar ve ilm-i ilâhîde mevcut bulunanlar sayısınca salât ve selâm et.

Allahım! Ruhlar arasında Efendimiz Hazreti Muhammed’in (*aleyhissalâtu vesselâm*) pak ruhuna, cesetler içerisinde O’nun mübarek cesedine, kabirler içinde O’nun Cennet bahçelerinden daha temiz olan Ravza-i Tâhire’sine ve isimler içerisinde O’nun nâm-ı celîline salât eyle.

Allahım! “Alamet ve sarık/taç sahibi” olan, bulutlar irhâsâtına ve mûcizâtına koşan o şanlı Nebî ve Resûl’e salât ve selâm eyle.

Allahım! Güneş ve Ay’dan daha parlak olan Efendimiz Hazreti Muhammed’e Hazreti Ebû Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Haydar-ı Kerrâr olan Hazreti Ali’nin (*radıyallahu anhum ecmain*) hasenâtı adedince, yeryüzünün bitkileri, ağaçların yaprakları sayısınca salât ve selâm eyle.

Allahım! O dirahşan çehreli Nebiy-yi Melih, O en yüksek makam ve en fasih lisanın sahibi Efendimiz Hazreti Muhammed'e salât ve selâm eyle.

Allahım! Kendisiyle insanları dağınıklıktan kurtardığın kulun, kalblerin zulmetini aydınlığa çevirdiğin nebîn ve Seni seven ve yüce nezdinde sevilen her kuluna üstün kıldığın Habîbin Efendimiz Hazreti Muhammed'e salât ve selâm eyle.

Allahım! İnsanlığa apaçık bir hak yol getiren ve âlemlere rahmet olarak gönderdiğin Efendimiz Hazreti Muhammed'e salât ve selâm eyle.

Allahım! Efendimiz Hazreti Muhammed'e, nübüvvetinin şeref ve büyüklüğü ve kadrinin azameti ölçüsünde salât ve selâm eyle. O Şanlı Nebî'ye, O emîn ve itaat edilen Resûl-i Kerim'e tariflere gelmez kadr u kıymetinin üstünlüğü kadar salât ü selâm eyle.

Allahım! Evvelkiler ve sonrakiler içinde Efendimiz Hazreti Muhammed'e salât ve selâm eyle. Her vakit, her an Efendimiz Hazreti Muhammed'e salât ve selâm eyle. Kıyamet gününe kadar Mele-i Alâ'da Efendimiz Hazreti Muhammed'e salât ve selâm eyle.

Allahım! Bütün arz ve üzerindikiler fenâ bulup da yalnız Sen bâkî kalıncaya kadar Efendimiz Hazreti Muhammed'e salât ve selâm eyle. Hiç şüphe yok ki, herkes fânidir, herkesten sonra bâkî kalan, bütün vârislerin en hayırlısı yalnız Sensin.

Allahım! Habîbin Efendimiz Hazreti Muhammed'e (*aleyhissalâtü vesselâm*), cediti İbrahim Halilullah'a, kardeşi Mûsa Kelîmullah'a, emin elçi İsa Ruhullah'a, kulun ve nebîn Hazreti Süleyman'a, babası Dâvud Nebî'ye, diğer bütün enbiya ve mürselîne (*alâ nebiyyina ve aleyhimüsselâm*), yer ve gök ehlinde ne kadar ehl-i tâat varsa hepsine, zâkirler Seni zikrettiği, gâfiller de zikrinden gaflette oldukları sürece salât ve selâm eyle.

Allahım! İnyet kaynağı.. kıyametin süsü.. hidayet kenzi.. melekût hüllesinin başdöndürücü nakışı.. memleket-i Rabbaniyenin seyyidi.. en açık delillerin fasih lisanı.. ümmetin şefaatchisi.. huzurun hümete layık imam ve rehberi.. rahmet peygamberi..

Efendimiz Hazreti Muhammed'e, Âdem, Nuh, İbrahim Halilullah peygamberlere, kardeşi Mûsa Kelimullah'a, emin elçi İsa Ruhullah'a, Hazreti Dâvud, Süleyman, Zekeriya ve Yahya'ya, bütün nebî ve elçilere (*aleyhimüsselâm*), onların gösterdiği yola sülûk edenlere, zâkirler zikrettiği, gaflet içindekiler de gafletleri içinde çırpındıkları sürece salât ve selâm eyle.

Allahım! İnsanlık âleminin en şerefli.. bütün iman hakikatlerinin merkez noktası.. ihsan tecellilerinin mukaddes mahalli.. Rahmânî sırların merkezi.. memleket-i Rabbanîyenin en donanımlısı.. nebîler gerdanlığının şâşâlı mücevheri.. peygamberler ordusunun seraskeri.. mükerrem elçiler kervanının yanılmaz rehberi.. topyekün insanlığın medâr-ı şerefi.. izzet sancağının sancaktarı.. şan ve şeref dizginlerinin zimamdarı.. ezel sırlarının şahidi.. sâbikûn-u evvelûnun nurlarının müşahidi.. evveliyet lisanının tercümanı.. ilim, hilim ve hikmetin menbai.. cüz'î ve küllî bütün nurların mazharı.. arz ve semadakilerin gözdesi.. iki cihanın ruhu.. dünya ve âhiret âlemlerinin yanılmaz ve yanılmaz rehberi.. ubûdiyet erlerinin zirvesi.. seçkin konumların müşahhas ahlâkı.. hillet ve hullet makamlarının müstesna mümessili.. Habîb-i Ekrem.. Resûl-i Muazzam.. Nebî-yi Muhteşem Efendimiz Muhammed ibn Abdülmuttalib'e, diğer enbiya ve mürseline, âl ve ashâblarının tamamına, en faziletli ve dâimî salavât, en yüksek, en sermedî berekât, hem fazilet hem de adet bakımından en müzekkâ tahiyât ile, zâkirler Seni zikrettikleri, gafiller de gaflet içinde bocalayıp durdukları sürece salât ü selâm eyle. Ya Mustafa, ey Allah'ın nurundan bir nur! Şey'en lillah/Allah için bir ihsan! Salât ve selâmım Seyyidü'l-Kevneyn Muhammed'e (*aleyhissalâtü vesselâm*). Binler ve binler selâm O, insanlığın üzerine doğan dolunaya, Muhammed'e (*aleyhissalâtü vesselâm*). Salât eyle Allahım! Nur-u Azîm, Seyyidü'l-Mürselin Muhammed Mustafa'ya. Ve ey Allahım! O şanı yüce Habîbin hürmetine bizi de Müslüman olarak huzuruna al. Allah'tan başka bir ilah yoktur ve Hazreti Muhammed (*sallallahu aleyhi ve sellem*) O'nun elçisidir. Allah'ın salât ve selâmı O'na, rıza ve rıdvânı da Allah Resûlü'nün ashâbı üzerine olsun. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Gerçek güç ve kuvvet de yalnız, yalnız O Aliyy ü Azîm'e aittir.

Ahmed el-Bedevî (k.s.) Hazretlerinin Şecere-i Asl Salât ü Selâmı

Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla

Allahım! Kendisi nur olan ve bütün âlem kendisiyle nurlanan asıl nuranî şecere; Senin kendilerine vücut ifaza buyurduğun bütün mahlûkatının en parlâğı, insan nev'inin en faziletlisi, mana ve sureti itibariyle varlığın en ekmel ve eşref olanı, Rabbanî sırların mahall, merkez ve mahzeni, Âdem Nebîye isimleri öğretilen bütün ilimlerin kaynak ve hazinesi, asliyet ve külliyyet planında "kabe kavseyin", Kendine mahsus bir paye olarak da "ev edna" zirve mertebelerinin sahibi; hilkat ağacının özü, usâresi ve ruhu olması, bütün âlemlere rahmet olarak gönderilmiş bulunması hasebiyle, diğer nebilerin hepsi (*alâ nebiyyina ve aleyhimüsselâm*), bütün envâr-ı nübüvvetin biricik kaynağı, hepsinin önünde, hepsinden akdem O Nebiler Serveri'nin sancağı altında olan Efendimiz Hazreti Muhammed'e, ehl-i beytine, yarattıkların, rızık verdiklerin, ölümü tattırdıkların ve hayat bahsettiklerin sayısınca, fâni kulların yeniden dirilişe erdiği ba's gününe kadar çok, çok salât ve selâm eyle. Bütün hamd ve senalar yalnız Sanadır Allahım, yalnız Sanadır.

İmam Nevevî Hazretlerinin Hizbü'l-Hıfz'ı

Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla

Bismillahi "Allahuekber. (3 defa)" Nefsim, dinim, ailem, evladım, malım, arkadaşlarım ve onların din ü diyanetleri ve malları üzerine bin kez Bismillahi "Allahuekber. (3 defa)" Nefsim, dinim, ailem, evladım, malım, arkadaşlarım, onların din ü diyanetleri ve malları üzerine binler ve binler kez Bismillahi "Allahuekber. (3 defa)" Nefsim, dinim, ailem, evladım, malım, arkadaşlarım, onların din ü diyanetleri ve malları üzerine binler ve binler ve binler kez "lâ havle velâ kuvvete illâ billahilaliyyilazîm." Allah'ın ismiyle başlar, O'nun lütfuna iltica eder, her hayrı O'ndan bekler, azabından yine O'na sığınır, O'na dayanır, ne yaparsam O'nun için yapmaya çalışır ve gerçek güç ve kuvvetin sadece O Yüceler Yücesi'ne ait olduğunu

ikrar ve itiraf ederim. Dinimi Allah için yaşar, nefsimi Allah'a vakfeder, evlâdımı O'nun yolunda yetiştirmeye çalışırım. Yine malımı Allah için infak eder, aileme O'nun bir emaneti nazarıyla bakarım. Rabbimin bana verdiği her şeyi de, O nasıl kullanmamı isterse öyle kullanır, hepsine Allah'ın ismiyle teveccüh ederim. Yedi kat semanın Rabbi, yedi kat arzın Rabbi ve Arş-ı Azîm'in Rabbi olan Allah'ın ismiyle...

En büyük ve en yüce olan Allah'ın ismiyle. "Yüce ismi anılınca ne yerde ne de gökte hiçbir şeyin zarar veremeyeceği Allah'ın ismiyle ki, O Semî' ve Alîm'dir. (3 defa)" Arzda ve semada en güzel, en hayırlı olan Allah'ın ismiyle. Allah'ın ismiyle başlar, O'nun ismiyle sonlandırırım. "Allah celle celâluhû. (3 defa)" O benim yegâne Rabbim; ben O'na açık-gizli hiçbir şeyi şirk koşacak değilim. "Allah celle celâluhû. (3 defa)" Benim Rabbim, Kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'tır. O'nun kudreti benim korkup çekindiğim her şeyden daha büyük ve daha başdöndürücüdür.

Sana sığınırım Allahım, nefsimin şerrinden, başkalarının şerrinden ve Senin yaratıp kâinatın dört bir tarafına serpiştirdiğin mahlûkatının şerrinden. Senin korumana dehalet ederim onların hepsinden. Sana iltica ederim hepsinin kötülüklerinden. Onların zararlarını Senin inayetinle engeller, şerlerinden Senin sıyanetinle emin olurum. Zarar vermek isteyenlerin bana uzanan elleriyle kendi arama Senin yüce beyanını koyar ve şöyle derim: Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla. *"De ki, O, Allah'tır, gerçek ilahtır ve birdir. Allah Samed'dir. Ne doğurmuş, ne de doğurulmuştur. Ne de herhangi bir şey O'na denktir. (3 defa)"* Sağımdan, solumdan, önümden, arkamdan, üstümden, altımdan ve bütün çevremden verebilecekleri zararlara karşı da aynı tedbiri alır, Senin Vâhidiyet ve Samedâniyetine sığınırım.

Allahım! Kendim ve bütün o varlık için sadece Senin elinde bulunan hayırlardan diliyorum.

Allahım! Beni ve diğer mahlûkatını sevdiğin kullar içerisine al. Bizi korusun.. bizi gözet.. bizi yakınlığınla sevindir.. içimize emniyet sal ve bizi güven içerisinde tut.. bizi muhafaza buyur.. bizi başkalarıyla değil Seninle, Senin yanında olanlarla eyle ve bütün insi ve

cinnî şeytanların, haddini aşanların, hasetçilerin, yırtıcı hayvanların, yılan ve akreplerin ve “*perçemlerini elinde tuttuğu*”n bütün canlıların verebileceği zararlara karşı her zaman bizi koruyup kolla. “*Yolun Rabbime ait olanı doğrudur.*”

Rubûbiyeti altında bulunanların zarar ve kötülüklerine karşı Rabbim bana yeter. Yarattıklarının şerlerine karşı Hâlıkım bana yeter. Verdiği rızıkla hayatlarını devam ettirenlerden gelebilecek tehlikelere karşı Râzıkım bana yeter. Setredilmeye muhtaç varlıkların kötülüklerine karşı Sâtir olan Allah bana yeter. Yaratılışları itibariyle yardıma muhtaç olan varlıkların zararlarına karşı Nâsir olan Mevlâm bana yeter. Kahr u cebr altında yaşayan mahlûkata karşı Kâhir olan Allah bana yeter. Her zaman yardımcıyla bana kâfi gelen O En Yüce Zât bana yeter. Ezelde bana yeten O Ezel Sultanı her zaman bana yeter. Allah bana yeter; o ne güzel Vekildir! Bütün mahlûkatına karşı Allah bana kâfi ve vâfidir. “*Benim Mevlâm, o kitabı indiren Allah'tır ve O bütün salih kulların koruyucusudur.*” “*Sen Kur'ân okuduğun zaman, seninle âhirete inanmayanlar arasına görünmez bir perde çekeriz. Ve kalblerinin üzerine onu iyi anlamalarına mâni kılıflar geçirir, kulaklarına da ağırlıklar koyarız. Sen Kur'ân'da Rabbini tek olarak andığın zaman, onlar nefretle arkalarını dönüp giderler.*” “*Allah bana yeter. O'ndan başka ilah yoktur. O'na tevekkül ettim. O, Arş-ı Azîm'in Rabbidir.*” “*Havl ve kuvvet, yalnız Aliyy ü Azîm Allah'a aittir ve O'nun lütfu ile dir.* (3 defa)”

Nefsîmî “*Bismillahirrahmanirrahîm*” mahzenine gizledim. O mahzenin kilitleri Allah'a olan nihaî tevekkülüm, anahtarları da, gerçek havl ve kuvvetin yalnız Allah'a ait olduğu hakikatine yürekten inancımdır.

Allahım! Kendime gelecek bütün zararları, güç yetirebileceklerimi, yetiremeyeceklerimi her zaman ve yalnız Senin inayetinle defedebilirim. Zira Hâlık'ın kudretinin yanında mahlûkun kudretinden söz edilemez. “*Allah bana yeter; O ne güzel vekildir! (7 defa)*” Hakikî havl ve kuvvet sadece ululuk ve azamet tahtının biricik sultanı olan Allah'a aittir. Salât ü selâm da Efendimiz Hazreti Muhammed'e, tertemiz ehline ve her biri iyilik ve keremde birer

yıldız olan ashâbı üzerinedir. Salât ve selâm olsun O, İnsanlığın İftihar Tablosu'na, ehl-i beytine ve ashâb-ı güzinine.

Şihâbüddîn Ahmed ibn Musa el-Yemenî (k.s.) Hazretlerinin Hizbü'l-Hucub Duası

Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla

Allahım! Ey Yüce Allahım! Senin arşının latîf perdelerinden akse-den nurun parıltılarıyla düşmanlık besleyenlerin şerlerinden gizlendim. Komploculardan ceberûtunun nüfûzuna saklandım. Sulta ve yetki sahiplerinin kaba kuvvetinden de yine Senin izzetine sığındım. Bütün şeytanlardan Senin nihayetsiz Kayyûmiyet ve sonsuzluğuna iltica ettim. Bütün kaygılardan, kederlerden, borçlardan, sıkıntılardan, düşmanlardan, haksız zalimlerden ve kötü komşuların şerrinden Senin sırlı inayetinle kurtuldum. Hakkımda kötülük düşünenlerden de Senin ululuk ve yüceliğine iltica ettim. “Ey Allahım! (3 defa)” Ey yegâne Ma'bûd! Ey bütün faziletlerin yegâne kaynağı olan biricik Maksûd! Ey Azîzler Azîzi, izzetin asıl menba! Ey şükreden kullarına karşı cömertliği tasavvurları aşkın olan! Ey isteyen kullarına başları döndürecek kadar ikramlarda bulunan! Ey verdiği zaman eli çok açık davranan! Ey cimrilikten münezze ve muallâ olan! Ey Allahım! Bizim üzerimizi ve kalblerimizin şefkatle sarıp sarmaladığı kullarının üzerini, gecemizde ve gündüzümüzde, en şiddetli fırtınaların bile dağıtamayacağı, en keskin kılıçların bile kesemeyeceği ve en tesirli mızrakların parçalayamayacağı bir örtü ile bürümeni diliyorum. Muhakkak ki, Sen her şeye gücü yeten bir Kâdir-i Mutlaksın.

“Yüzleri yere sürülsün. (3 defa)” Zalimlerin ve fâsıkların yüzleri. “Hâ Mîm. (3 defa)” Dilleri lâl kesilsin. “Yüzleri yere sürülsün. (3 defa)” Kâfirlerin ve fâcirlerin yüzleri. “Hâ Mîm. (3 defa)” “*Boyunları yukarı, çeneleri kalkık, gözleri havada bir durumdadırlar.*” “*Onlar sağır, dilsiz ve kördürler. Bundan ötürü akıllarını kullanıp gerçeği anlayamazlar.*” “*Allah'ın eli, hepsinin ellerinin üstündedir.*” Allah'ın hicabı gözlerinin üzerindedir. Okları da onları vurup durmaktadır. “*Her ne zaman onlar savaş çıkarmak için bir yangın tutuşturdularsa Allah onu*

söndürmüştür.” “Müminlerin savaşmasına hacet bırakmamıştır. Herkes anlamıştır ki, Allah pek kuvvetlidir, mutlak galiptir.”

Allahım! Sultanların cevrinden, şeytanların tuzağından, dilimin sürçmelerinden, komşuların hasedinden, kem nazardan, hasetçiden, düğümlere üfleyip büyü yapanlardan, komplo peşinde koşanlardan, ifnâ etmek için pusuya yatanlardan, gözleriyle kasten kem bakış fırlatanlardan beni muhafaza buyur. “*De ki, O, Allah'tır, gerçek ilahtır ve birdir. Allah Samed'dir. Ne doğurmuş, ne de doğurulmuştur. Ne de herhangi bir şey O'na denktir*” buyurduğun İhlas sure-i celilesinin binler ve binler fazileti için bunları Senden diliyor ve dileniyorum. Yerli-yabancı herkesin şerrinden azamet sahibi Azîm ve Âzam Allah'ın sıyanetine sığındım. Rabbimden bizim ve onların arasına bir set, bizi göremeyecekleri şekilde gözlerinin önüne zifiri karanlık bir gece, önlerine upuzun bir dağ ve aşmaya muktedir olamayacakları bir yol koymasını diledim. “*Allah hiç şüphesiz en güzel şekilde koruyandır ve O, Merhametliler Merhametlisidir.*” Gerçek güç ve kuvvet de Aliyy ü Azîm olan Allah'a (*celle celâluhü*) aittir. Dinimi, canımı, ailemi, malımı, çocuklarımı, kardeşlerimi, evimi, ekinimi, komşularımı ve kalbimin şefkatle alâka duyduğu her şeyimi, bütün ins ve cinnin, şeytanın, kötülük düşünen herkesin ve “*perçemini elinde tuttuğu*” bütün canlıların şerrinden koruması için, yüce nezdinde hiçbir emanetin zayı olmadığı Aliyy ü Azîm olan Allah'a emanet ettim. “*Yolun Rabbime ait olanı doğrudur.*” Allah bize yeter; O ne güzel Vekildir!

Allahım! Efendimiz Efendiler Efendisi Hazreti Muhammed'e (*salallahu aleyhi ve sellem*), tertemiz ehline, kerem âbidesi ashâbına salât ve selâm eyle.

Atâullah es-Sekenderî'nin (r.h.) Münacaatü'l-Hikemi

Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla

İlahî! Senin üzerimdeki ihsanlarına rağmen yine Sana muhtaç isem, ihsanlarını kestiğinde nasıl muhtaç olmam ben! İlahî! Sen ilim verdiğin hâlde bile câhil iken, Sen bir şey öğretmez isen nasıl koyu

bir cahil olmam ben! Tedbîrindeki değişiklikler ve takdîrindeki sür'at, Senin ârif kullarını havf ile reca arasında bıraktı da, ne ihsanından tam emin oldular ne de dehrin hâdiseleri karşısında büsbütün ümitsizliğe kapıldılar. İlahî! Benim gibi bir gedayı gedalık; Senin gibi bir kerem sultanına da sultanlık yaraşır. İlahî! Benim zayıf varlığımı yaratmadan evvel Sen Yüce Zâtını şefkat ve lütf ile vasıflandırdın; bu zayıf ve aciz varlığım ortadayken, beni şefkat ve lütuflarından mahrum etmezsin Sen. İlahî! Benden güzellik adına bir şey sâdir olmuşsa şüphesiz bu Senin fazlındandır. Bundan dolayı bana yalnız Sana hamd etmek düşer. Şayet benden kötü bir şey zuhur etmişse bu da benim nefsimdendir. Onu aleyhimde delil olarak ortaya koymak da Senin adaletinin muktezasıdır. (Ben Senin adaletine değil fazlına sığınıyorum Allahım!)

İlahî! Ben Sana tevekkül etmişken Sen beni nefsimle başbaşa bırakmaz, beni Sensizliğin hicranına terk etmezsin. Sen benim yarıdımım olduğun sürece ben nasıl haksızlık ve zillete maruz kalabilirim! Lütf ve ihsanlarınla beni kuşattığın müddetçe nasıl haybet ve hüsrân yaşayabilirim! Huzuruna Sana olan ihtiyacımı vesile yaparak geldim. Sana ulaşması muhal bir şeyle nasıl tevessülde bulunabilirim! Her hâlîm Sana âşikâr iken nasıl hâlîmden şikâyet edebilirim! Zaten Senin dilemenle ortaya çıkan hâlîmi kelimelerle Sana nasıl ifade edebilirim! Sen Sana teveccüh etmiş bulunan isteklerimde beni haybete uğratmazsın. Senin meşietinle ortaya çıkmış ve neticede yine Sana dönecek olan hâlîmi de olduğu gibi bırakmaz, mutlaka güzelleştirirsin. İlahî! Şu büyük cahilliğime rağmen bana karşı ne kadar da lütfkâr ve onca çirkin fiilime rağmen ne kadar da merhametlisin! İlahî! Sen bana ne kadar yakınsın; ben Senden ne kadar uzağım!

Allahım! Sen bana karşı bu kadar lütfkâr iken hiçbir perde Seninle benim arama giremeyecektir. İlahî! Eserlerinin değişip durmasından, icraatının tavırdan tavıra girip çıkmasından anladım ki, her şeyde Kendini bana tanıtırken Senin muradın, benim hiçbir şeyde Seni bilip bulmakta, bulup anlamakta cahil kalmamamdır. İlahî! Ne zaman kulluğa yakışmayan çirkin hâllerim dilimi sustursa